

ERVARINGEN ALS VRIJWILLIGER VOOR BenG --- Karen Wekema

Nog twee dagen lesgeven en mijn tijd bij BenG zit erop. In de korte tijd dat ik heb meegedraaid op de 'Little Stars' nursery, en inzicht heb mogen vergaren in de andere projecten van BenG, heb ik geleerd: over mezelf, maar ook veel over anderen. Ik heb geleerd over India: over de lesmethoden die er gehandhaafd worden, over de kinderen die er opgroeien en over het harde werk dat er gedaan wordt door mensen uit alle lagen van de bevolking. Ik heb geleerd over mijzelf: waar mijn sterke en zwakke punten liggen; aan nieuwe projecten beginnen kan erg confronterend zijn. Maar de belangrijkste les die ik geleerd heb, is ook de mooiste: ik heb geleerd dat er geweldige mensen er bestaan, mensen die uit de goedheid van hun harten geven en steunen, puur om de mensen om hen heen te begeleiden naar een beter morgen – op lange of korte termijn.

Het project waar ik het meest betrokken bij ben geweest, is die op de kleuterschool in Athoor, de 'Little Stars' nursery. 'Little Stars' is een kleine school, bestaande uit 35 leerlingen. Het staat al sinds 2006 onder het toezicht van BenG. Er zijn twee jufvrouwen aan het werk; één van geeft les aan de U.K.G.(Upper Kinder Garten), de ander aan de L.K.G.(Lower Kinder Garten). Kinderen die in de L.K.G zitten zijn tussen de 3 en 4 jaar oud, kinderen in de U.K.G. zijn 4 of 5 jaar oud. Naast de twee juffen die lesgeven op de school, is er ook een vrouw die ondersteuning geeft waar ze ondersteuning geven kan, zogenaamd de 'warden'. De lessen die de kinderen krijgen zijn: Tamil, rekenen, algemene kennis en Engels.



De juffen van Little Stars samen met Karen op de foto



Omdat mijn tijd voor BenG beperkt was, heb ik mij grotendeels gericht op de Engelse les met ondersteuning van de computer. Steeds nam ik een groepje van 5 kinderen apart, die ik eerst een kort filmpje in het Engels liet zien. Na dit filmpje kregen de kinderen een werkblad met eenvoudige opdrachten, die ze met behulp van mij en één van de jufvrouwen maakten. Dit was de eerste keer dat BenG deze methodiek gebruikte waarin er in kleine groepjes wordt lesgegeven, en deze beviel erg goed! Ik denk dat vooral bij lastige en nieuwe vakken (zoals Engels)

individuele begeleiding erg positief kan zijn. Wanneer de groepjes klein zijn, is er meer tijd voor vragen, en daarbij is er ruimte voor een goede uitleg.

De tijd die ik heb gehad op de kleuterschool, heb ik als erg positief ervaren. Ik heb de indruk dat ik de kinderen op een positieve manier kennis heb laten maken met nieuwe lesmethoden, en hen ook zeker wat heb bijgebracht wat betreft Engels. De kinderen waren leergierig en daarbij geïnteresseerd in het leren met behulp van de computer. De juffen hebben mij uitstekend geholpen met het uitleggen van de opdrachten die ik de kinderen gaf, zijn nog wel ietwat computer schuw, iets waar aan gewerkt moet worden. Hopelijk gaan ze de computer zo langzamerhand meer gebruiken, want ook zij waren er positief over.



Ondanks dat mijn tijd beperkt was, en ik vooral gericht was op de kleuterschool, heb ik toch nog een kijkje mogen nemen bij twee andere projecten van BenG. Op een mooie woensdag stapten Gé en ik in de auto richting N.P.R. College waar we een erg belangrijke taak te vervullen hadden: het uitdelen van studiebeurzen! BenG selecteert een groepje meisjes, dat met hoge cijfers geslaagd zijn voor hun middelbare school, maar uit financieel zwakke gezinnen komen. Studeren is erg duur, en vrijwel onmogelijk te bekostigen voor mensen met een onstabiel of laag inkomen. De geselecteerde meiden

zouden vrijwel geen kans hebben om te studeren, wanneer ze geen financiële steun zouden krijgen. In dit geval geeft BenG die steun! BenG deelt beurzen uit aan deze meiden. De beurzen die worden



uitgedeeld zijn(bewust) niet groot genoeg om een heel studiejaar van te betalen. De meisjes zullen dus zelf ook geld moeten inleggen; dit geld wordt vrijwel altijd verzameld met behulp van een lening die na de studie kan worden afbetaald.

Aan ons de taak dus, om de cheques met de beurzen uit te delen! Een groep van acht meisjes stond al zenuwachtig heen en weer te hupsen toen we de school binnen kwamen. In een klein kantoortje namen we plaats, daarna riepen we de studenten een voor een binnen. Gé gaf de cheques aan de eerste vier meisjes, daarna was het mijn beurt om vier cheques uit te reiken. Heel voorzichtig antwoordend op de vragen die ik stelde, namen ze hun cheques in ontvangst. Wat moet dit een grote dag voor hen zijn geweest, zeg! Ik voelde me zo gelukkig toen ik me bedacht wat dit betekende voor hun toekomst. Daarbij, hoe goed het moet voelen voor deze meisjes, dat er aan de andere kant van de wereld mensen zijn, die in ze investeren!



Een ander project van BenG, waarbij ik alleen de voorbereidingen betrokken was, is het uitdelen van dekens aan de oude mensen in Athoor en omstreken. Omdat de winter eraan komt, en BenG niet graag

blauwbekkende opa's en oma's ziet, zorgen zij voor een beetje warmte in de vorm van dekens. Ik ben op een zaterdag op stap geweest met Radha, een staff-member van het Holland House(waar ik gedurende mijn tijd bij BenG heb mogen verblijven), om deze dekens te kopen. Lekker dikke schapenwollen



dekens hebben we uitgezocht! De dag erna zou het zaak zijn om de dekens uit te delen, waar ik erg veel zin in had. Helaas voelde ik me niet zo lekker en besloot ik thuis te blijven. Gé en twee andere vrienden zijn gelukkig wel op pad gegaan, om mensen blij te maken. In totaal hebben ze 9 dekens uitgedeeld en zijn er zo'n 4,5 uur mee bezig geweest. Toen ze terugkwamen van hun tocht, hadden ze één deken over, die bestemd was voor een vrouwtje genaamd Jayaseelammal. Jayaseelammal was echter niet thuis, maar was zelf naar Holland

House gekomen! Omdat ik me al wat beter voelde en niet meer op bed lag, heb ik de laatste deken uitgedeeld, aan Jayaseelammal! Blij dat ze was.

Zoals ik al zei, heb ik veel geleerd tijdens mijn tijd bij BenG. Wat hopelijk ook duidelijk wordt uit mijn verslag, is dat ik ook ontzettend veel plezier heb gehad terwijl ik bezig was met de projecten. BenG heeft mij erg vrij gelaten in hoe ik mijn projecten inkleurde, me alleen richtlijnen gegeven en laten zien hoe de vorige vrijwilligers het hebben aangepakt. Zodra ik hulp nodig had van Gé hoefde ik maar te vragen en ik kreeg het.

Naast het feit dat ook de juffen op de school erg hulpvaardig en professioneel zijn, zijn ze ook slim, lief, grappig en zorgzaam. Ze deden altijd hun best om me op mijn gemak te stellen. Ik ben ontzettend blij dat ik ze heb mogen leren kennen; heb er drie nieuwe vriendinnen bij.

Het enige minpunt aan mijn tijd bij BenG, is de duur van mijn verblijf geweest. Ik was hier maar twee weken, dit is eigenlijk te kort. Desondanks ben ik blij dat ik het gedaan heb, want het heeft me kennis laten maken met de projecten van BenG en daarbij reden te geven om terug te komen!

Als laatste nog wat praktische informatie over het verblijf in het Holland House tijdens het vrijwilligerswerk. Holland House is het huis van Gé en Gemma, de vertegenwoordigers van BenG in India. Het is een onderdeel van Double Dutch Resort. Het is niet verplicht om hier te blijven, maar wel erg handig, omdat zij je goed kunnen begeleiden in de projecten van BenG. Wanneer je vrijwilliger voor BenG bent kost een verblijf 750INR p.p.n., inclusief drie maaltijden en vervoer naar de school (en eventuele andere projecten). Wanneer je op momenten dat er geen vrijwilligerswerk voor BenG is (b.v. op feestdagen of schoolvakanties) meedraait als Staff-member in Double Dutch Resort is je verblijf gratis! (zie: www.doubledutchresort.com)

Athoor, Holland House, 12 november 2012



Karen Wekema, vrijwilliger voor BenG projecten